

Het Ambassador ontvangt weer aan de Zeestraat

DOOR CASPER POSTMAA

Den Haag – Wat oudere Hage-naars moeten het beeld met enige tevredenheid hebben herkend. Een baldakijn dat gastvrij de ingang aan de Sophialaan markeert en opengeklapte markiezen die de hoge vensters sieren.

Het is meer dan twintig jaar geleden dat de witte suikertaart op de hoek van de Zeestraat en de Sophialaan er nog zo uitzag; na een wispelturige periode van wisselende gebruikers en zelfs leegstand heeft het statige pand aan de Zeestraat weer de status terug die het van oudsher bekleedde, die van hotel.

Zij het dat de oorspronkelijke naam, Ambassador, is opgeklopt met de toevoeging Carlton.

Hoewel het Ambassador al sinds 1860 faam had als pension, dateren de eerste traceerbare berichten over Ambassador uit 1914 toen het met de ondertitel 's-Gravenhaagse Pension-Maatschappij voor f 3,50 kamers verhuurde.

Een verblijf van drie maanden leverde een korting van vijf cent per dag op. Voor drie maaltijden per dag was men toen drie gulden per persoon kwijt, en dienstboden aten in die dagen kennelijk veel minder want voor hen werd slechts één gulden in rekening gebracht.

Luxe

Behalve de gevels die nadrukkelijk aan het fin-de-siècle-verleden herinneren, is er verder nauwelijks nog iets dat aan het Ambassador van toen doet denken, of het moet het prachtige



Het vernieuwde Carlton Ambassador hotel aan de Haagse Zeestraat.

uitzicht op de oude bomen van het Willemspark zijn.

In feite is er tegen een investering van zo'n dertien miljoen gulden een compleet nieuw hotel verzezen met 81 kamers die de luxe uitademen die past bij een viersterrenhotel: per etage is de inrichting wisselend oud-Hollands (Hindeloopen) of volgens de Tudor-stijl ingericht.

Oplettende bezoekers zullen bemerken dat er sinds de dagen van de 's-Gravenhaagse Pension-inrichting prijstechnisch iets is veranderd: een éénpersoonkamer kost tegenwoordig 295 gulden en wie een oogje heeft op de bruidssuite moet ten minste 520 gulden in de knip hebben. Was het in 1914 nog een aanzienlijk voordeel om u voor dienstbode uit te geven (één gulden in plaats van

drie gulden), in 1995 is dat aantrekkelijke verschil weggedemocratiseerd.

Het Ambassador Hotel wil niet alleen voor gasten van buiten maar ook voor de inwoners van Den Haag wat betekenen, vandaar dat in het hotel de Henricus Brasserie en de Rubens Grillbar zijn opgenomen.

Henricus

Eerstgenoemde gelegenheid dankt haar naam aan de schilder Henricus, zo signeerde hij, die als dank voor het aange-naam verzozen vijf Jugendstil schilderijen achterliet toen hij de rekening niet kon betalen.

Ze hangen er nog steeds, als herinnering aan de tijd dat kunst kennelijk van even grote waarde was als tegenwoordig een creditcard.